



Lynæs Sejl- og Kajakklub

NYHEDSMAIL JULI 2021

Medlemsmøde FREDAG D. 13.AUGUST KL. 17.00 I KLUBHUSET. Efterfølgende GRILLAFTEN.

Kære medlemmer af Lynæs Sejl- og Kajakklub.

Nu er der gået et par år siden sejlklubben og kajakklubben fusionerede. Vi fik et nyt navn dengang, men vi har fortsat et hængeparti omkring vort grafiske design. Vor stander er som den altid har været i "sejldelen" af klubben, og der har længe været et ønske om at finde et nyt design, der bedre repræsenterer alle klubbens afdelinger – og gerne med plads til flere vandsportsretninger, hvis vi senere skulle finde på at udvide i bredden.

Karen Christensen, medlem af klubben, arbejder professionelt med grafisk design, og har præsenteret flere forslag. Bestyrelsen synes godt om et af forslagene, og vil derfor bringe det frem på generalforsamlingen den 5. september 2021. Men da det er et vigtigt emne, vil vi gerne holde et medlemsmøde alene for at vise, forklare og diskutere forslagene. Så husk: Møde fredag den 13. august kl 17.00 i klubhuset.

Vi er jo i underskud hvad angår grillaftener i klubben, så vi tænder også grillen den 13. august, så vi kan få en hyggelig aften sammen.

Vi sender en opdatering ud i starten af august, men kryds allerede nu datoen af i kalenderen !

God sommer,
Lynæs Sejl- og Kajakklub,
Bestyrelsen



WOW- pigerne knækkede koden til sejler interessen.

WOW lyder amerikansk, men er et dansk patenteret udtryk, der står for Women on Water. Kvinder på vandet. Piger der vil sejle. Det er kendt at mænd elsker at sejle, en sejlerglæde det tidligere har været svært at overføre til kvinderne.

Det er Sejlsportsligaen, der ejer WOW patentet, og de arrangerer kapsejladser, for klubber i hele Danmark. Sejladserne er for begge køn og Lynæs Sejl- og Kajakklub, deltager normalt i de årlige sejladser, med et mandehold, og til vores glæde også et WOW kvindehold i år ved stævnet i Ålborg den 19-20 juni. *(vi er ikke tilmeldt hele sæsonen, men fik muligheden da der manglede hold i Ålborg).*

Sejladserne sker i sejlbåde af typen J/70, og Lynæs sejl og kajakklub, købte én til klubben for 2 år siden.

Lige nu er klubbens J/70 fuldt optaget alle ugens dage af sejlklubbens 30 kvinder. Vi må sige at kvinderne knækkede interesse -koden med stormende succes, og vi håber at det er et blivende fænomen.

Heidi Olsen er part af WOW- holdet og skriver bl.a. "jeg tror at årsagen til at der på rekordtid nu er 30 på WOW- holdet, skal findes i selve konceptet. At man kan møde op og sejle uanset sejler erfaring. Mange af



Lynæs Sejl- og Kajakklub

pigerne ønsker ikke at tage et duelighedsbevis som det første, men ønsker i første omgang blot at "snuse" til sejlsporten, de ønsker heller ikke konkurrence, men ønsker bare at sejle en tur med en gruppe piger, som de har lært at kende og hygger sig sammen med. Sidst, men absolut ikke mindst, har vi fået stor opbakning fra flere af de mere erfarne sejlere i klubben, nye og gamle medlemmer, flere af mændene har lært os afsindigt meget, de har troet på vi kunne, og delt ud af deres erfaring. Uden dem var det ikke gået sådan. Det betyder også at vi tog afsted sammen, i alt 8 medlemmer af Lynæs sejl og kajakklub, mænd og kvinder til Ålborg, og havde en meget hyggelig weekend sammen, også når vi ikke sejlede. Vi var fire kvinder i en WOW båd og en WOW -kvinde mere som sejlede med i den anden båd med tre mænd. Dette samvær med resten af klubben, ved onsdags- sejladserne, til stævner med mere er også værdifuldt for os. Snakken efter sejladserne med de mere erfarne sejlere er meget lærerigt.

Svend Erik Mortensen og Heidi Olsen

Ligastævne Aalborg

Klubbens ligahold, var i sidste weekend igen i aktion. Denne gang var det i Aalborg, hvor det var en del af byens store idræts møde. I forhold til sidste stævne i Middelfart havde der været lidt udskiftning i holdet, som består af Fordækker: Charlotte Scheel fra klubbens WOW satsning, Fok trimmer: Thomas Fuglsang, Storsejl / genakkertrimmer samt taktik: David Ipsen og Styrmand: David Schjerlund Corneliussen.

Vi der skulle afsted, har trænet så meget, som det har været muligt op til stævnet, selvom der har været en tæt pakket kalender. Holdet tog afsted med en masse træningstimer, hvor vi har trænet mest i let og middel vejr. Ud over os fra klubbens ordinære ligahold havde et hold WOW-kvinder, med meget kort varsel, valgt at melde sig og tage med som et af Sejlsportsligaens WOW hold.

Begge hold fulgtes ad på turen til Aalborg, dog havde vi klubbens rib Futton med, så vi kom lidt senere frem til Aalborg. Lørdagens sejlads foregik ude foran Fjordparken. Der var en fed atmosfære i det dejlige sommervejr, dagen startede i let



Billede 1: Holdfoto yderst tv. charlotte, midten tv. David I (store david), midten th. Thomas, yderst th. David C (lille david)

Foto: Frederik Sivertsen



Billede 2: Sejlads lørdag fra midt på dagen der er kommet vind

Foto: Frederik Sivertsen



Lynæs Sejl- og Kajakklub

vind og i fuld solskin. Vi startede godt med en 2. plads, derefter holdte vi en god stime, dog med enkelte udfald. Det blev da også til en enkelt førsteplads efter et andet hold i racet ikke opdagede deres tyvstart og heller ikke vendte om. Som man siger "andres ulykke kan blive ens lykke". 😊 Hen ad dagen friskede vinden op, så vi kom op på vel omkring 12-15 m/s. Da vi ikke har den største erfaring med at håndtere gennakkeren i så hård luft som team, valgte vi, at tage den konservative vej og ikke bare hive gennakkeren op, men se hvad de andre gjorde. Der var dog rimelig enighed om, at en butterfly var rigeligt i den hårde luft. Vi blev dog modigere og forsøgte os på et af de sidste "ben" at sætte gennakkeren, og vi havde en god kontrol over det. I en af de sidste sejlads om lørdagen var vi kommet lidt ned i rækken og da jeg som styrmand (David C) kunne konstatere, at de andre både satte gennakkeren for at hente de andre, tænkte jeg, at nu må det briste eller bære og derfor kaldte rorsmanden "sæt gennakkeren". Selve sættet gik super fint men pludselig slap tacklinen, (linen som trækker gennakkeren ud på bovsprydet), hvilket resulterede i, at vi væltede og røg på "røv og albuer". Nu hvor vi væltede rundt,



Billede 3: Da vi har fået båden på benene igen det ses at skødbarmen peger mod toppen af forstaget. Foto: Frederik Sivertsen

gjorde vi det fuldt ud, mastetoppen blev i hvert fald våd. 😊 Vi fik dog styr på situationen, men kæmpede for at på bjærget gennakkeren, da skødet på en eller anden måde var kommet op og havde fanget fokke fæstningen i toppen af masten. Men vi fik det løst. Vi følte, at vi holdt "hoved koldt" og der var minimum to, som sørgede for, at båden blev sejlet fremad. Kæntringen kostede os en placering, men vigtigst var, at vi holdt klubbens WOW hold bag os. 😊 Søndagen var lidt mere udfordrende, det blev lidt mere elevatorsejlads. Vi ved ikke, om der var nogle som havde undervurderet os, som så begyndte at sejle mere på os om søndagen, eller om det var det dårligere vejr med regn, som vi ikke er så trænet til at sejle i. Vi fik da lavet en 2. plads og ellers der ned af.

En ting er det sejladmæssige, noget andet har været det sociale på land. Det har været så fedt at være en så stor gruppe afsted til et stævne. Der er blevet grinet og hygget på den helt store klinge. Samtidig er der også blevet erfaringsudvekslet og vi har prøvet at hjælpe "pigerne", når de har haft spørgsmål. Vi har også forsøgt at komme med konstruktiv kritik om, hvad de kunne gøres anderledes, ud fra hvad vi kunne se fra land. Men fedt også bare at se, hvordan deres læringskurve bare steg og at de kom bedre med. Så lad os håbe, at vores "WOW-sejlere" har lyst til at prøve igen en anden gang. Det kan varmt anbefales, af tage WOW-sejlerne med, det skaber bare god stemning 😊 også selvom der er et aldersspænd på ca. 20 år. Der kom dog et par "stikpiller" da nogle havde printet fightskemaet i A3 størrelse og en seddel med informationer med bogstavsstørrelse 20 i word. 😊

Hele weekenden fulgte vi alle også godt med i, hvordan det gik dem, som sejlede sjælland rundt. Derudover vil vi gerne takke for den support, der var fra den "medrejsende support". 😊

Med venlig hilsen
Ligaholdet